

# Psalm 79

Eénmalig gebruikersrecht mannenzangavond D.V. 27 januari 2024

Henriëtte de Bat-van Maelsaeke

bovenstem



4. Ge-denk niet meer aan 't kwaad, dat wij be-dre-ven; onz' eu-vel-daad word' ons  
6. Ai, hoor naar hen, die in ge-vang'-nis kwij-nen; Laat hun ge-kerm voor Uw  
7. Zo zul-len wij, de scha-pen U-wer wei-den, in eeu-wig-heid Uw lof,

melodie



uit gunst ver-ge-ven; waak op, o God, en wil van ver-der lij-den  
ge-zicht ver-schij-nen; Be-vrijd hen, die, ge-dreigd met doods-ge-va-ren,  
Uw eer ver-brei-den, en zin-gen van ge-slach-ten tot ge-slach-ten



Ons klein ge-tal door U-we kracht be-vrij-den. Help ons, barm-har-tig HEER,  
Op U-we hulp met sme-kend' o-gen sta-ren. Ver-geld den wre-den smaad,  
Uw trouw, Uw roem, Uw on-ver-win-b're krach-ten.





Uw gro - ten naam ter eer; Uw trouw koom' ons te sta - de; ver - zoen de zwa - re schuld  
Waar-mee des na - buurs haat Uw mo - gend - heid dorst schen - den; Geef hun, o Op - per - heer;



Die ons met schrik ver - vult; be - wijs ons eens ge - na - de.  
Die ze - ven - vou - dig weer; Zie neer op onz' el - len - den.

