

# Psalm 140

Eénmalig gebruikersrecht mannezingavond D.V. 27 januari 2024

Henriëtte de Bat-van Maelsaeke

bovenstem



1. O HEER, ver - los mij uit de ban - den,  
7. O HEER, mijn rots - steen, mij - ne sterk - te,  
12. Ik weet, dat God, ge - trouw in 't rich - ten,  
13. De vro - men zul - len U ver - ho - gen,

melodie



Waar - in de bo - ze mij be - knelt;  
Gij hebt mij steeds tot heil ver - strekt,  
Des ar - men recht - zaak, daar hij schreit,  
Ge - ze - gend door Uw mil - de hand;



Be - hoed mij voor des wreed - aards han - den,  
En in den strijd, daar 't elk be - merk - te,  
Hoe vals hem d' on - trouw moog' be - tich - ten,  
D' op - rech - ten zul - len voor Uw o - gen



Voor dwing' - lan - dij en woest ge - weld.  
Mijn hoofd als met een schild be - dekt.  
Be - slis - sen zal naar bil - lijk - heid.  
Steeds bloei - en in ge - wens - ten stand.