

Psalm 56

Eénmalig gebruikersrecht mannenzang Rijssen D.V. 25-01-25

Henriëtte de Bat-van Maelsaeke

bovenstem



4. Gij weet, o God, hoe 'k zwer - ven moet op aard';
5. Ik roem in God; ik prijs 't on - feil - baar woord;
6. Gij hebt mijn ziel be - vei - ligd voor den dood;

melodie



mijn tra - nen hebt G'in U - we fles ver - gaard;
ik heb het zelf uit Zij - nen mond ge - hoord;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nim - mer stoot;



Is hun ge - tal niet in Uw boek be - waard,
'k Ver - trouw op God, door ge - ne vrees ge - stoord;
Gij zijt voor mij een schild in al - le nood;



niet op Uw rol ge - schre - ven?
wat sterv' - ling zou mij schen - den?
Gij hebt mijn smart ver - dre - ven;



Ge - wis, dan zal mijn wreev' - le vij - and be - ven,
 Ik heb be - loofd, wan - neer G'in mijn el - len - den
 Uw dier - b're gunst is m' al - toos bij - ge - ble - ven:

en, als ik roep, straks rug - waarts zijn ge - dre - ven.
 mij bij - stand boodt, en 't on - heil af zoudt wen - den,
 'k zal voor Gods oog, naar Zijn be - ve - len le - ven;

Dit weet ik vast: God zal mij nooit be - ge - ven;
 Tot U, o God, mijn lof - zang op te zen - den,
 Zo word' door mij Zijn naam al - toos ver - he - ven;

niets maakt mijn ziel ver - vaard.
 door ij - ver aan - ge - spoord.
 zo word' Zijn lof ver - groot.